

De Drieënige God

Wanneer in de Vroege Kerk mensen toetraden tot de kerk en gedoopt werden, legden zij eerst een geloofsbelijdenis af. Dan zeiden ze: Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest. Na deze belijdenis werden ze gedoopt. Het is veelzeggend dat de doop in de Naam van de Drieënige God plaats vond. Zo is het de eeuwen door geweest en zo is het nog. Wie gedoopt is, is gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat geeft onze identiteit aan. Wie is mijn God in Wie ik geloof en op Wie ik vertrouw? Hij is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik sta hier dus op het fundament van mijn geloof. Haal dat fundament weg en mijn geloof als christen is weg.

Ik geloof in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest.

Een eigentijdse weergave: Artikel 8 en 9: De Drieënige God

Wij geloven in de Drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de Schepper van alle dingen. De Zoon is het Woord en de Wijsheid van de Vader. De Heilige Geest is de eeuwige kracht, die uitgaat van de Vader en de Zoon. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie Personen, die wel van elkaar zijn onderscheiden, maar niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Wij geloven namelijk dat God één is. Alle drie Personen zijn ook even vol van waarheid, macht en goedheid.

Wij geloven in de Drie-enige God, omdat Hij zich zo in de bijbel aan ons bekend maakt. Ook in ons eigen leven ervaren we het werk van God als het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het Oude Testament is het nog niet zo duidelijk dat er drie Personen in God zijn. Dat is wel het geval in het Nieuwe Testament. Dat de ene God, de Drie-enige God is, gaat ons verstand te boven. Toch geloven wij dat Hij als de Vader onze Schepper is; als de Zoon ons verlost; als de Heilige Geest ons vernieuwt en in ons hart woont. In de loop van de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die niet geloofd hebben dat God de Drie-enige God is, zoals de Joden, Moslims, Marcion, en anderen. Hun leer is terecht door de kerk veroordeeld. Ons geloof in de Drie-enige God vinden we in de drie geloofsbelijdenissen van de Vroege Kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en die van Athanasius.

(uit: Een eigentijdse weergave, door dr. W. Verboom)

V	A	B	B	A	L	N	N	C	A	D
E	R	R	E	P	P	E	H	C	S	.
J	H	F	Z	O	D	R	B	O	N	.
E	E	O	H	J	I	O	E	J	I	L
Z	E	O	I	S	K	B	D	I	I	G
U	R	L	T	S	E	E	G	E	G	B
S	E	E	U	W	I	G	R	I	R	E
B	N	G	G	E	O	G	L	K	E	C
S	I	N	E	D	J	I	L	E	B	S
D	R	I	E	E	E	N	H	E	I	D
Z	O	O	N	H	R	E	D	A	V	T

woordzoeker.winkes.net

- ABBA
- BELIJDEN
- BELIJDENIS
- BIJBEL
- CHRISTEN
- CREDO
- DRIEËNHEID
- EEUWIG
- ENIGGEBOREN
- GEEST
- GELOOF
- GOD
- HEERE
- HEILIG
- JEZUS
- KERK
- SCHEPPER
- VADER
- ZOON

Oplossing:

.....,

.....,

.....

.....

Om over na te denken:

- Wat betekent het voor u/jou dat je gedoopt bent in de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest?
- Stel dat God alleen Vader was en niet ook de Zoon en de H. Geest, wat zou dat voor ons geloof betekenen?
- Wat dient onze houding als christen te zijn tegenover al die mensen die in Nederland (komen) wonen met een niet-christelijke godsdienst?